

---

Dato: 16. marts 2012

Kommunalbestyrelsen  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

## **Bemærkninger til forslag til lokalplan 195 for Furesøkysten i Virum**

Naturfredningsforeningen ser med tilfredshed, at lokalplanens formål bl.a. er at sikre områdets landskabelige karakter, at bevare områdets grønne karakter og særlig bevaringsværdig beplantning samt at sikre det eksisterende skovbælte mod Furesøen, så kyststrækningen langs Furesøen vil fremtræde med en mere sammenhængende skovklædt karakter.

Naturfredningsforeningen kan på den baggrund anbefale, at forslaget til lokalplanen vedtages.

### **Stiforbindelse**

Danmarks Naturfredningsforening foreslog en stiforbindelse langs Furesøkysten fra Furesøbadet til Kaningården i 1994 i et foreløbigt fredningsforslag, men efter voldsomme protester, ingen støtte fra myndighederne og efter at have set kysten på en række af ejendommene, trak vi forslaget tilbage og meddelte grundejerne, at vi hermed opgav ønsket om en sti langs Furesøkysten.

Baggrunden herfor var ikke mindst, at stien vil være af meget ringe rekreativ kvalitet, dels fordi der er mange lovlige skure, bådebroer og havneanlæg langs kysten, dels fordi stien flere steder vil skæmme kysten set ude fra Furesøen, fordi stien skal etableres ude i søen på grund af terrænforholdene og dels at stien flere steder vil komme til at ligge klos op ad boligbebyggelse.

Naturfredningsforeningen har bemærket, at der er foretaget en underskriftsindsamling for at få en stiforbindelse fra byplanvedtægt 4 og 5 ind i lokalplanen.

Det er forståeligt, at mange skriver under på at få en sti, der beskrives som sidste udkald for at få en natursti, hvorfra kommende generationer kan nyde den smukke udsigt over Furesøen, og som er gratis, da pengene vil kunne skaffes fra fonde. Hvis underskriverne var blevet orienteret om de faktuelle forhold langs kysten og stiens rekreative kvalitet, ville langt færre have skrevet under.

Naturfredningsforeningen finder det urealistisk, at fonde vil sponsorere en sti, der vil møde stor modstand, blive ”Furesøens grimme sti” og kun vil få ganske få besøgende, idet det er langt mere attraktivt at benytte stierne i Frederiksdals Skov og mellem Kaningården og Næsseslottet.

Ideen med en stiforbindelse stammer fra 1950'erne, og behovet for udflugtsmuligheder har siden da ændret sig bl.a. på grund af en langt større mobilitet.

Det er Naturfredningsforeningens vurdering, at udgifterne til stianlægget vil kunne give langt større rekreative gevinster ved anvendelse andre steder i kommunen.

Naturfredningsforeningen opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til ikke at overføre stien til den nye lokalplan, da de rekreative gevinster ved stien vil være meget små på grund af de eksisterende lovlige bebyggelser og anlæg langs søbredden.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen